



Beste dorpsgenoten,

Wanneer u deze uitgave van **de Foestrumer** onder ogen krijgt is de maand juni alweer een heel eind op weg, de zomer is aangebroken en dat houdt in dat we met z'n allen gaan of reeds hebben genoten van een welverdiende vakantie thuis of ver weg, met de auto, vliegtuig of wat voor vervoersmiddel dan ook ieder doet het op zijn eigen manier.

Ook voor de meeste verenigingen is het winterseizoen van activiteiten voorbij en kunnen zij ook genieten van hun welverdiende rust en nieuwe inspiratie opdoen voor het nieuwe seizoen.

Wat er de afgelopen periode allemaal is gebeurd kunt u ook nu weer lezen in deze uitgave van uw eigen **Foestrumer**, en natuurlijk is ook te lezen wat er nog de komende maanden zal worden georganiseerd hier in Westergeest. Al met al zeker de moeite waard om bij de diverse activiteiten aanwezig te zijn.

Wij als redactie zouden het op prijs stellen dat wanneer er iemand geboren is, dat dit via de mail aan ons wordt kenbaar gemaakt, zodat er niet iemand vergeten wordt, het mail adres van Jantsje staat in de **Foestrumer**, alvast bedankt.

Van redactie zijde is er verder geen nieuws meer te melden, zodat we ook u nu weer veel leesplezier toewensen met deze uitgave van de **Foestrumer** en u een goede en plezierige vakantie toe te wensen, waar die zich ook mag afspelen. Geniet er van en houd de auto met of zonder caravan tussen de lijnen.

De redactie



AGENDA

Juni

- 19 Viswedstrijd voor de jeugd
- 22 Adoptietoernooi bij de tennisver.
- 28 Midzomernachttoernooi van TC Foestrum

Juli

- 16 Viswedstrijd voor dames
- 23 Viswedstrijd voor dames
- 30 Viswedstrijd voor dames

Aug.

- 20 Vergadering Plaatselijk Belang
- 24 Adoptietoernooi bij tennisver.
- 30 Wandeltocht , Feestcommissie

Sept.

- 6 Nazomernachttoernooi van T.C.Foestrum

Okt.

- 4 Survival, Feestcommissie
- 22 Vergadering Plaatselijk Belang
- 25 Pannenkoeken bakken, Feestcommissie
- 31 Klún en Knoffelhakke

Nov.

- 11 Sint Maarten, met medewerking van de Drumband uit

Kollum

- 29 Intocht Sinterklaas

Feb.

- 14 Back to the 60/70's Party

Geboren :

Maart

- 23 Koen Ernest, zoon van Derwin Roffel en Linda van de Streek

April

- 17 Jannie Aniek, dochter van Tjeerd en Karin van der Land

Nieuws vanuit Plaatselijk Belang



Wij kregen onlangs een brief van stichting Frysk Festival over het project “Hjir en Dêr”. Misschien heeft u er bij Omrop Fryslân al iets over gehoord.

Men roept alle dorpen in Friesland op om bij de ingangswegen van het dorp een “baken” maken. Het moet gemaakt zijn van gebruikte materialen: restanten hout, landbouwplastic, verpakkingen, bouwresten, buizen, stenen of restanten natuurlijk materiaal. Uit het baken komen rare geluiden of licht en hierdoor ontstaat een nieuw communicatienetwerk over heel Fryslân. Elk team (bouwers) kan zich voor dit project aanmelden via www.fryskfestival.nl.

Voor vragen en opmerkingen over dit project kunt u ook terecht op bovengenoemde site of u rechtstreeks wenden tot projectleider Roelof Koster van Keunstwurk: r.koster@keunstwurk.nl.

Er is ook een prijs te winnen en de hoofdprijs is een Frysk Festival buurt- of dorpsfeest met een uitvoering of concertonderdeel uit het Frysk Festivalprogramma.

DE CULTURELE COMMISSIE



De geplande Playbackshow is voor het bestuur op een fikse kater uitgelopen.

Met een opgave van 10 optredens plus nog een aantal jeugdigen werd er met grote zorg een avondvullend programma voorbereid. Omdat het een playbackshow zou worden met een achtergrond van een reünie werd alles uit de kast gehaald. Helaas in het laatste weekend vielen de afzeggingen om verschillende redenen in de bus. Ten slotte bleven er 3 optredens over plus de jeugd.. Daarom werd besloten om de avond af te lassen. Met alle respect voor de overgebleven groepen, sorry maar met zo'n klein aantal deelnemers konden we er niet een avondvullend programma van maken.

Voor het bestuur een flinke financiële strop.

We hopen, dat de volgende activiteiten meer voldoening zullen geven
Het bestuur



Verslag en overzicht activiteiten Feestcommissie

Eieren zoeken

Onze eerste activiteit dit jaar ligt al weer een tijdje achter ons, op 2^e Paasdag waren er tussen de sneeuwbuien door, twee echte Paashazen die weer vele eieren verstopten op het Ljeppershiem. De Paashazen deelden bij aankomst van de kinderen lekkere chocolade eitjes uit en gelukkig waren er ongeveer 50 kinderen die al die verstopte eieren hebben gevonden en hopelijk lekker hebben opgegeten! We hebben het erg getroffen met het weer, tijdens het zoeken bleef het droog! Op de site van Westergeest zijn diverse leuke foto's van het eieren zoeken te bewonderen.

Ledenvergadering

Op 23 april 2008 werd de jaarlijkse ledenvergadering georganiseerd: het bedroevende resultaat van opkomst waren welgeteld 4 leden, waarvan 2 zitting hadden in de kascommissie! Jammer dat de moeite en tijd die het bestuur investeert zo weinig wordt gewaardeerd....

Het bestuur heeft tijdens de vergadering afscheid genomen van Klaas Pompsstra. Bedankt voor al die jaren inzet! Gelukkig hebben we 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, Trienke Boersma en Luitzen de Boer.

Activiteiten

De komende tijd de volgende activiteiten op de planning staan:

- * 30 augustus 2008 wandeltocht
- * 4 oktober 2008 survival
- * 25 oktober 2008 pannenkoeken bakken
- * 11 november 2008 St. Maarten, met medewerking van Drumband uit Kollum
- * 29 november 2008 Intocht van Sinterklaas
- * 14 februari 2009 Back to the 60/70's Party

Nadere informatie over de activiteiten zal huis-aan-huis worden verspreid.

Contributie

Tot slot nog even een mededeling over de contributie:

De contributie per jaar voor een alleenstaand lid bedraagt EUR 3,50

De contributie voor een gezin met kinderen tot 18 jaar bedraagt EUR 6,--

Voor thuiswonende jongeren vanaf 18 jaar bedraagt de contributie eveneens EUR 3,50

Bestuur Feestcommissie



Bazuinklanken

Op 15 maart was het weer tijd voor het jaarlijkse federatiefestival in Kollum. Overdag hebben Aant Keizer en Marcel Dijkstra meegedaan aan het solistenconcours. 's Avonds

hebben we opgetreden op het Federatiefestival. Samen met Kollum haalden we een gedeelde derde plaats!

Op 4 mei hebben we onze medewerking verleend aan de dodenherdenking in Kollum op de Soensterdyk. Dit was een indrukwekkende gebeurtenis.

De laatste maanden van dit seizoen gebruiken we om te repeteren voor Night of Brass, wat we dit jaar voor de tweede keer organiseren op 7 juni in de Fokkema's Pleats. Naast onze band doen Kollum, Oudwoude, Noordbergum en de Tike ook mee aan het festival. Vorig jaar won de Tike de entertainmentprijs, we zijn heel benieuwd wie dit jaar deze prijs wint. We hopen dat er veel publiek uit Triemen/ Westergeest zal zijn! We zullen het seizoen afsluiten met de muzikale rondgang op 16 en 23 juni. Op 22 juni hopen we op mooi weer, zodat we ons jaarlijkse zomerconcert kunnen houden.

Dit jaar ook nog een bijzondere activiteit aan het einde van het seizoen: Marcel Dijkstra doet op 19 juni openbaar examen voor zijn C-examen bariton voor de muziekschool en wij mogen hem begeleiden. We wensen hem alvast veel succes!



NIEUWS VAN VOETBALVERENIGING WTOC

Wanneer u de Foestrumer leest is de rust voorlopig even weder gedaald op de velden bij WTOC. Alle wedstrijden en toernooien zijn achter de rug.

De kampioenen van dit seizoen zijn bekend.

Dit waren de Dames 2 en de D1 pupillen, hierover straks meer.

Verder zal er bij WTOC weer een wedstrijd tegen een BVO gespeeld worden, maar ook hierover straks meer.

Aan – en afmeldingen:

Aan het einde van het seizoen is het altijd een tijd van afmelden en aanmelden. Voor het aanmelden van een nieuw lid, kunt u een formulier in de kantine van WTOC vragen of downloaden van de website www.wtoc.nl. Voor aanmeldingen van leden, die geboren zijn in het jaar 1996 of ervoor moet ook een pasfoto en € 2,50 bij aanmelding ingeleverd worden. Graag inleveren bij Jantsje Wiersma, E. Meinertswei 11, Westergeest

De competitie

WTOC 1: Tot aan de laatste wedstrijd toe was de uitkomst van de wedstrijden nog van belang, omdat men nog op de 10^e plaats kon eindigen en dus nog een kans had op handhaving in de 3^e klasse. Dit is helaas niet gelukt en dit houdt in dat de nieuwe trainer Jan van der Bij volgend seizoen mag beginnen in de 4^e klasse. Hardegarijp werd kampioen in de 3^e klasse B en Be Quick promoveerde via de nacompetitie. Friese Boys, Sc Berlikum en WTOC zijn gedegradeerd.

WTOC Dames 2: De dames onder leiding van Fardouw Visser uit Westergeest hebben een geweldig seizoen achter de rug. Er werd meestal gewonnen met dikke cijfers. Zodoende was hun doelsaldo ook veruit de hoogste. Toen bijna het kampioensfeest gevierd zou kunnen worden, steeg de spanning nog even hoog op. De wedstrijd tegen de dames van Be Quick was hier de oorzaak van. Be Quick kwam met een veel sterker team naar Oudwoude en vrijwel de gehele wedstrijd zag het er nog niet naar uit, dat de wedstrijd gewonnen zou worden. In de allerlaatste minuut kwam eindelijk de winnende treffer, waardoor het feest alsnog gevierd kon worden.

De dames spelen volgend seizoen in de 4^e klasse en de dames 1 in de 3^e klasse.

Voor het damesvoetbal bij WTOC is de promotie van Dames 2 een mooie opsteker!

Verder is er bij WTOC ook een meisjesteam, dat het ook goed doet in de competitie. Zijn er nog meisjes, die ook zin hebben om te voetballen bij WTOC, dan zijn ze van harte welkom. Er kunnen nog wel een aantal meisjes bij.

WTOC D1: De D-pupillen onder leiding van Sjouke Bosma en Jan Bart de Bruin zijn voorjaarskampioen geworden. Zij hebben een goed seizoen achter de rug. Ze hebben maar 1 keer verloren en een keer gelijkgespeeld. Zij werden op de hielen gezeten door Broekster Walden en SC Twijzel. Doordat Broekster Walden punten liet liggen in de wedstrijd tegen Wardy was WTOC kampioen. Dit is natuurlijk gevierd door met toeters en veel lawaai op een platte kar de dorpen van WTOC te bezoeken

De eindstanden van alle teams:

	Plaats		Plaats
WTOC 1	12	WTOC C2	10
WTOC 2	11	WTOC D1	1
WTOC 3	6	WTOC E1	6
WTOC DA 1	5	WTOC F1	3
WTOC DA 2	1	WTOC F2	4
WTOC B	6	WTOC F3	3
WTOC C1	6	WTOC MC	4

Regio-Team ontvangt S.C. Cambuur – Leeuwarden in Oudwoude

Het is de voetbalvereniging W.T.O.C. al een aantal keren gelukt om een Betaald Voetbal Organisatie naar Oudwoude te halen. Zo waren AZ Alkmaar (2x), F.C. Groningen, Cambuur Leeuwarden (2x) en F.C. Utrecht al eens te gast op sportpark “de Wygeast”. De laatste jaren lukte dit helaas niet. Dit jaar heeft de Promotiecommissie W.T.O.C. wederom contacten gelegd bij verschillende BVO's.

Enkele weken geleden kwam het bericht binnen, dat S.C. Cambuur-Leeuwarden in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen een wedstrijd wil komen spelen in Oudwoude.

Het bestuur van de Promotiecommissie heeft dit aanbod aangenomen en besloten om de manschappen van trainer Jurrie Koolhof te laten spelen tegen een team bestaande uit spelers uit onze eigen regio. Het Regio-Team zal dit jaar bestaan uit spelers van de volgende voetbalverenigingen: Friese Boys, Kollum, Buitenpost, de Lauwers, Oostergo, Anjum, Be Quick, Dokkum, Broekster Boys, VIOD, de zaterdag en de zondagafdeling van Zwaagwesteinde en natuurlijk gastheer W.T.O.C.

Deze wedstrijd zal worden gespeeld op **zaterdag 5 juli om 19.00 uur**. Ter voorbereiding op deze wedstrijd zal het Regio-Team een aantal keren een training ondergaan. Daarnaast gaat het twee oefenwedstrijden spelen. Op zaterdag 28 juni zal het vlaggenschip van 't Fean '58 uit Surhuisterveen de tegenstander zijn. Deze vereniging viert dit jaar haar 50^e verjaardag en zal op zaterdag 12 juli S.C. Heerenveen ontvangen. Op woensdag 2 juli zal er worden gespeeld tegen een Regioteam bestaande uit spelers van de organiserende vereniging S.C. Kootstertille, Drachtster Boys, Harkemase Boys, Harkema Opeinde, BCV, Bergum en Buitenpost. Dit Regioteam zal een week later de opponent zijn van S.C. Cambuur-Leeuwarden.

Kortom: Met het Europese Kampioenschap voetbal in aantocht en de verschillende voetbalwedstrijden in onze regio hoeft u zich echt niet te vervelen in de periode dat het amateurvoetbal in competitieverband even stil is gelegd.



D1 kampioen



Dames 2 kampioen

MFC Westergeest

Beste Dorpsgenoten,

Zoals u allen heeft kunnen vernemen in de media is er door de Raad van de gemeente Kollumerland een besluit genomen om grond aan te kopen in het zogenaamde reservaat om daar een multifunctioneel centrum te realiseren. Dit heeft voor de nodige beroering in het dorp gezorgd.

Als gevolg daarvan heeft er op woensdag 21 mei j.l. een vergadering plaatsgevonden in de " Fokkema's Pleats", waar de besturen (of een delegatie daarvan) van de direct betrokken partijen - dorpshuis, dorpsbelang, tennis en vogelwacht - aanwezig waren.

De school was ook uitgenodigd, maar was helaas verhinderd.

Onderwerp van gesprek was natuurlijk de locatie van het MFC. De gemeente heeft in haar laatste raadsvergadering besloten om grond aan te kopen ten behoeve van het MFC tegenover de oorspronkelijke geplande locatie, naast de camping "De Greidpôle", Omdat dit volgens wethouder T.Hoogendorp de allerlaatste optie was heeft het bestuur van de Vogelwacht hiermee ingestemd met inachtneming van een aantal essentiële randvoorwaarden . Op de ledenvergadering van de Vogelwacht is het bestuur terug gefloten door de leden. Het bestuur van de Vogelwacht heeft de gemeente hiervan op de hoogte gebracht.

Bij de andere partijen heeft deze berichtgeving toch voor enige beroering gezorgd. Om nu te voorkomen dat we binnen het dorp over en weer verwijten gaan maken leek het ons zeer gewenst om er met elkaar over te praten en mogelijk de rijen weer te sluiten. Tijdens de gezamenlijke vergadering is over en weer informatie uitgewisseld en is de totale gang van zaken eens doorgenomen, voor zover de informatie voorhanden was. Immers de informatie van de eigenaren van de grond aan de andere kant (naast de camping) was bij niemand bekend, althans niet feitelijk. Er deden wel allerlei opmerkingen de ronde, maar die werden niet gestaafd door feiten. Afgesproken is dan ook dat een kleine delegatie zal proberen bij betrokken partijen daar helderheid over te krijgen.

Waarbij we niet uit het oog moeten verliezen dat bepaalde zaken natuurlijk niet breed uit gemeten in de openbaarheid kunnen en mogen komen, dit in verband met privacy.

Een aantal zaken werd in loop van het gesprek wel helder:

1. Heel duidelijk kwam naar voren dat van de kant van de gemeente (in dit geval wethouder Hogendorp) wel erg veel en onnodige druk is uitgeoefend op de bestuursleden van de Vogelwacht, om toch vooral maar in te stemmen met het voorstel omdat anders de plannen voor een nieuwe MFC voorlopig in de koellast zouden komen. Hier is niemand bij gebaat.
2. Het was voor niemand duidelijk waarom de locatie aan de andere kant (naast de Camping) nu is afgewezen. Van verschillende kanten werden daar wel suggesties en opmerkingen over gemaakt, maar niemand was precies op de hoogte van de feitelijke gang van zaken, wel dat er zich ook in deze onderhandelingen weinig verheffende zaken hebben afgespeeld.
3. De aanwezige partijen waren het erover eens dat de locatie naast de camping "de Greidpôle" de meest gewenste is. Echter, door nagenoeg alle partijen, behalve de vogelwacht is wel uitgesproken dat er gebouwd moet worden, ook als de genoemde locatie niet te realiseren is . Dit in het belang van het dorp en het dorpsleven.

Gelet op bovenstaande is daarom besloten om met elkaar een gesprek aan te gaan met de gemeente om toch heel nadrukkelijk te streven naar de andere locatie, die naast de camping. Alvorens dit gesprek in te gaan zal een beperkt aantal personen proberen meer zicht te krijgen op de feitelijke gang van zaken, om zo het standpunt van de vergadering richting de gemeente nog beter te kunnen onderbouwen. De afspraak met de gemeente is door het dorpsbelang gemaakt. Daarnaast is afgesproken dat een kleine afvaardiging van elk bestuur bij deze bijeenkomst op 11 juni aanwezig zal zijn om te voorkomen dat de groep te groot wordt en een goed gesprek niet mogelijk is. Naast de conclusie, die door iedereen werd ondersteund, dat deze vergadering veel eerder had moeten plaatsvinden, spreken we met elkaar de hoop uit dat het gesprek voor iedereen een bevredigend resultaat mag opleveren.

Namens: de vereniging voor Dorpsbelang, dorpshuis "De Fokkema's Pleats", de tennisvereniging "Foestrum" en de Vogelwacht.

Nieuws over de speeltuin

Vorig jaar zijn wij Annet Hansma, Saskia Schotanus en Sippie Wijbenga in overleg met het Plaatselijk Belang begonnen met een speeltuincommissie. Deze commissie staat onder het P.B. dus uiteindelijk moet alles in overleg met het P.B. en blijft ook de eindverantwoording bij het P.B..

Er waren volgens ons genoeg dingen over de speeltuin te zeggen nl. een onveilige glijbaan, geen veilige afscheiding tussen de speeltuin en de weg en achterstallig onderhoud van de toestellen.

In overleg zijn er vorig jaar met Wierd Kooistra afspraken gemaakt rond de verzorging van de speeltuin. De glijbaan is verwijderd en daarvoor in de plaats is een nieuw toestel neergezet met name voor de wat kleinere kinderen.

Dit toestel bestaat uit een glijbaan, een peuterschommel en een klimgedeelte. Dit is mede met vrijwilligers neergezet. De auto in de speeltuin daar zijn de plankjes afgehaald, geschuurd en de auto is weer opnieuw in de verf gezet. Dit voorjaar is de auto weer bruikbaar gemaakt. Ook is er een boom geplant om een beschut plekje te maken voor de hete dagen.

De gemeente is gebeld om een oplossing voor een afscheiding. Omdat het hek stuk is gegaan met de nieuwbouw een paar jaar terug heeft de gemeente op hun kosten gezorgd dat er een nieuwe heg om de hele speeltuin kwam.

Aan de kant van de Flaaks Ikker is een hek geplaatst voor de in- en uitgang van de kinderen en de grasmaaier. Er ligt in de planning om dit hek opnieuw te installeren maar dan met beton. Zo is er ongemerkt vorig jaar al veel gebeurd samen met de nodige mensen die we via deze weg nog even willen bedanken voor hun inzet.

Maar ook dit jaar staan er nog dingen op het lijstje van 'nog te doen'.
O.a. zijn dat

- verven overige toestellen
- verhogen van de grond op bepaalde plekken

- plaatsen prullenbak
- plaatsen bankje/picknickbank
- bestraten ingang
- plekje voor de fietsen

Ook schijnt er voor de oudere jeugd nog een potje te staan. Hiervoor zijn ook ideeën wie weet komen ze dit jaar aan bod.

Al deze veranderingen gaan natuurlijk niet vanzelf en daarom willen wij bij deze vragen of er ook mensen zijn die ons willen helpen. Voor opgave mogen jullie altijd één van ons bellen. Samen kunnen we er weer iets moois van maken.

Het zou erg leuk zijn als onze speeltuin een naam zou krijgen. Daarom mag iedereen die een naam bedenkt hem doorgeven op een briefje en het bij ons in de brievenbus doen.

Wij hopen iedereen genoeg informatie te hebben gegeven over de plannen rondom onze speeltuin.

Het is mooi dat dit mooie plekje er voor de kinderen nog is en daarom moeten we er met z'n allen zuinig op zijn.

Groetjes

Annet Hansma	Flaaksikker 3	453625
Saskia Schotanus	Flaaksikker 22	445357
Sippie Wijbenga	Bareld Bijmastr. 1	442057

Naar een *bjusterbaarlikke* mooie tijd in De Walden, weer terug naar mijn roots. Ik wens de familie De Boer veel woonplezier op De Woarven 18. Foestrumers ! Tige tank foar de noflikke tiid yn Westergeast.

Veel liefs van Hielkje
Nieuwe Oosterstraat 6
8911 KN LEEUWARDEN

Tot kiekus !

Nieuws van gymnastiekvereniging SVS



Het seizoen zit er alweer bijna op.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd seizoen. De groepen draaiden allemaal goed en er komen steeds weer nieuwe leden bij. Omdat de kleutergroep niet heeft meegedaan aan de onderlinge wedstrijd, is er een les gehouden waarbij de ouders mee mochten doen. Het was voor de kinderen een hele belevenis om te zien hoe lenig de moeders (en vader) waren, en vooral het samen bezig zijn met gymnastiek was heel geslaagd. Dit is zeker voor herhaling vatbaar en we hopen dat alle ouders te mogen verwelkomen.

Op het moment dat u dit leest, is de uitvoering waarschijnlijk al geweest. Omdat er bij de uitvoeringen steeds meer publiek kwam en wij daar eigenlijk niet voldoende ruimte voor hadden, hebben we besloten om dit jaar naar de vd.Bij hal in Kollum te gaan. Het was een moeilijke keuze, maar voor het publiek is dit waarschijnlijk wel de beste oplossing, omdat iedereen nu kan zien wat er gebeurt, en dit was in de zaal in Oudwoude niet meer mogelijk. We proberen het nu in Kollum en kunnen in de toekomst beslissen of dit een goede keuze is geweest.

Ook de pepermuntactie is weer geweest. We willen iedereen bedanken voor de steun die u ons hebt gegeven door pepermuntjes te kopen. Door de opbrengst van deze actie kunnen we de contributie laag houden en eventueel ook nog nieuw materiaal aanschaffen.

De turnsters van de keurgroepen trainen, zoals het nu staat, in de zomervakantie door. Weliswaar minder uren dan normaal, maar nu kunnen ze conditie en kracht beter op peil houden. De niveaus binnen onze vereniging worden dusdanig hoog, dat dit wel nodig is.

De tijden van de gymgroepen veranderen na de vakantie een beetje, maar daar krijgt een ieder tzt. Wel bericht over. Natuurlijk is er altijd de mogelijkheid om een proefles mee te maken.

Wij wensen een ieder een goede vakantie toe en hopen u na de vakantie terug te zien bij onze gymnastieklessen.

Het bestuur van SVS.



Tennisvereniging Foestrum

Het seizoen is al weer enige maanden bezig en dankzij het (over het algemeen) mooie, droge weer zijn er regelmatig mensen te vinden op de tennisbaan! De toss avonden worden goed bezocht, op zaterdag hebben 5 groepen tennissen en natuurlijk wordt er ook onderling afgesproken om een uurtje te tennissen. Ook zijn de eerste toernooien achter de rug, op 26 april vond het Voorzomernachttoernooi plaats en op zondagmiddag 18 mei het eerste Adoptietoernooi van dit jaar.

Voor het Voorzomernachttoernooi hadden zich 22 mensen opgegeven, goed voor een avond lang tennisplezier. Het weer werkte prima mee en ook voor de toeschouwers was het goed toeven bij de tennisbanen. De 1^e, 2^e en 3^e prijswinnaars werden verblijd met een Slagersbon. Na al dat heen en weer geren vielen de broodjes hamburger met gebakken uitjes, behoorlijk in de smaak! Onder het genot van een drankje en hapje werd er nog gezellig nagezeten in de kantine.

Het Adoptietoernooi bestond uit 4 teams: Jaap en Jan Bijlstra, Fokelien en Anna Froukje Oosterhuis, Jaap en Jacob de Bruin en last but not least Joanca Kempenaar en Wim Oosterhuis. Ook deze dag hadden we schitterend weer, we konden heerlijk buiten zitten en genieten van de sportieve wedstrijden op de baan. Het team van Jaap en Jacob de Bruin bleek uiteindelijk de winnaar. Alle jeugdleden gingen met een prijs naar huis, een mandje gevuld met chocolade eieren. Een geslaagde middag!

Het volgende Adoptietoernooi is gepland op 22 juni a.s., het Midzomernachttoernooi zal plaatsvinden op 28 juni 2008.

Tot op de tennisbaan!

Evaluasje Toanierferiening

Op freed 11 en sneon 12 April wie de Fokkema's Pleats foar twa jûnen it dekor fan de skuorre fan omke Freerk. De Fokkema's Pleats stie fol mei boere-ark, hea en bisten. De fertroude lucht fan hea soarge foar in noflike sfeer yn'e Pleats.

Us toanierferiening spile it stik "Bokkesprongen".

In stik, skrean troch D.J.Eggenoor en oerset yn it frysk troch Wimpy de Vries, gjit oer omke Freerk (treflik spyle troch **Jan Oane** Botma).

Hy is widner en hjoed jierdje. Sadwaande komt de famylje del.....

En wat foar famylje....Lammert..de wethâlder mei syn tige folgsamme wyfke ...Geeske (spile troch **Stef** Jorritsma en **Sonja** Bijlstra)Muoike (M)Siecherke (geweldich spile troch **Hanneke** Pompstra)...Harm en Loltsje...omkesizzers en yn jildpine (**Jan** Hania en **Willeke** Bruinsma)... De bourren Renee en Tineke... bytsje frjemd stel (**Rinse** Andringa en **Elske** Boersma)..

De dútske Edeltraut (**Lukketine** Reitsma) ... al mei al in bûnt geselskip mei in soad tûkelteammen.

It stik waard sterk delset troch ús ploech, mei tank oan **lebe** Bouma... ús regisseur. Tekst..goed byhâlden troch **Ymkje** Kooistra..koe net mis gear! Grimery ..hiel moai dien troch **Hilly** de Jong.

It ljocht en lúd... ek wer goed ynoarder troch **Henk** van Wieren..

Oer de resensje yn'e krant mochten wy ek net kleie, in hiel ferhaal mei in kleurenfoto derby....

De minsken dy't oanwezich wiene yn'e Pleats hawwe in tige noflike jûn hawn. Sitte op in moaie grutte tribune ...(makke troch **Kees** Adema, **Klaas** Pompstra, **Piet** Bruinsma..en oaren)....yn'e âld skuorre ..mei de lucht fan hea en geiten yn'e noas. Koartsein ... In noflike jûn toaniel ...laitsje ...gesellich hjer !!

Dat wy dit jier foarferkeap hiene, wie fansels om't der minder sitplakken wiene as oars. De kaartferkeap roun as in trein, mei tank oan **Ymkje** Hania. Dat sil fêst net de lêste kear west ha... it hat ús best foldien..sa wit jo wer jo oan ta binne...is 't net sa...en fol is fol!

Minsken fan Westergeast en omkrite...Betanke foar jim komst!!
Personiel fan'e Pleats ...Betanke!! ..want wat ha wy der in rommeltsje
fan makke...net bêst!!

Alle meiwurkers yn wat foar funksje ek,... tige by tige..
Sponsors ek net te ferjitten..betanke..!!

Elk 'n ien dy't de toanielferiening "De Bûnte hûn" op wat foar wize dan ek
stipe hat.. BETANKE.. en oan 't in oare kear !!!!

It Bestjoer

ATTENTIEATTENTIEATTENTIEATTENTIE

Toanielferiening "De Bûnte Hûn" **laat u weten**

Wij hebben lampen aangekocht!!

Tijdens onze voorstellingen hebben wij altijd een goede belichting nodig
en dit kost nogal wat..elk jaar weer!

Daarom hebben we nu zelf als vereniging dit aangekocht.

Om de kosten te dekken, willen we deze lampen ook graag verhuren.

Dus...heeft u een avondje..evenement...disco of iets dergelijks...en wilt u
dit met een goede belichting sfeervol maken...bel ons dan even...

Over de prijs worden we het altijd eens!!!!

Info Bij Hanneke Pompstra, Sonja Bijlstra of Ymkje Hania

Oproep

Vorige week heb ik, Chantal (Triemen) en Siewart (Wouterswoude) een
oproepje geplaatst aan de inwoners van Friesland (noord oost friesland)
of ze ons wilden helpen door op ons te stemmen. Wij (Siewart en ik) heb-
ben zelf een lied geschreven om mee te doen aan het Avro Juniorsong-
festival. Omdat er veel mensen zijn die ons geholpen hebben door te
stemmen wilde wij graag wat meer vertellen.

Het lied schrijven was namelijk best moeilijk hoor, want je moet alles zelf
bedenken ook de muziek. Het begon allemaal op de verjaardag van tan-
te Wiesje, Siewart was daar een ander zelf gemaakt lied aan het spelen.

Dat vond ik zo mooi en knap van hem, later zei ik tegen dat ik ook al eens een lied gemaakt had maar geen muziek erbij kon maken. En zo is het allemaal begonnen, wij dachten we doen mee aan dit songfestival met een lied in het Frysk dat gaat over pesten, presteren, groot worden. Hoe wij graag zouden willen dat het leven voor iedereen zou moeten zijn zeg maar.

We hadden het lied af en waren druk aan het oefenen en opnemen om het naar de Avro toe te sturen, toen wij zagen dat het alleen maar in het Nederlands mocht. Heel erg jammer want de Fryske tekst was veel mooier vinden wij zelf, toen hadden we nog maar twee weken om de tekst te veranderen en te oefenen. Maar het is gelukt we staan op de Avro site en daar zijn wij zo blij om!

Door hulp van veel mensen zijn wij door naar de volgende ronde, van de 1000 inzendingen zijn er 80 geselecteerd daar zijn wij er 1 van. Het stemmen op de Avro site gaat niet helemaal eerlijk denken wij. Iedereen kent elkaar daar van bijvoorbeeld "Kinderen voor Kinderen", ze stemmen allemaal op elkaar. Dat mag natuurlijk maar ze stemmen dan ook andere kinderen naar beneden, dat is niet eerlijk dat is pesten. Ja, wij hebben een ander accent maar daar zijn we trots op " **Ik ben zoals ik ben** " zo heet ons lied! Wie van hun kan hun lied tweetalig zingen?

Volgende week 28 en 29 april zijn de auditierondes, hoe dat zal gaan weet ik nog niet. Maar dat maakt ook niet uit, wij hebben nu laten zien dat wij ook meetellen ook met accent. 30 april gaat er onder de afvallers weer een online stem ronde van start, dan kan er tot 5 mei weer gestemd worden.

Groetjes Siewart en Chantal

Down Under

Inmiddels alweer bijna drie maanden reis ik over de zuidelijke helft van de aardbol, Australië en Nieuw Zeeland, waarvan het grootste gedeelte Nieuw Zeeland. Ik heb al vele avonturen beleefd, schitterende natuur gezien en heel veel mensen ontmoet. De eerste twee weken heb ik in Australië doorgebracht. Het land met maar liefst 165 verschillende soorten slangen, waaronder de veertien meest dodelijke ter wereld.

De 'salty's' en de 'freshy's'(zout- en zoetwaterkrokodillen), die een lengte van wel 6 meter kunnen bereiken. De tijger- en hamerhaaien die behoren tot de agressieve haasoorten.

In Sydney, waar ik mijn eerste weken doorgebracht heb, is de kans deze dieren in het wild te zien echter ontzettend klein. Daarom heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met het bezichtigen van toeristische trekpleisters en het ontdekken van het levendige nachtleven met medebackpackers.

Sydney is de oudste stad van Australië. In 1770 ging James Cook voor anker in Sydney Cove. Sindsdien is de stad uitgegroeid tot grootste en bekendste stad van dit land. Tevens is Sydney de moederstad van twee bekende symbolen van Oz: Het Operahouse en de Harbour Bridge. Allebei erg de moeite waard.

Na het warme Sydney was het herfstige weer in Nieuw Zeeland wel even wennen. Blaadjes die van de bomen vallen en heel veel regen. De herfst is ondanks de regen een schitterend seizoen om rond te reizen in Nieuw Zeeland. De kleuren van de bomen maken het landschap sprookjesachtig. De stilte in de bossen en de bergen is overweldigend. Om zoveel mogelijk te zien in korte tijd, heb ik samen met twee andere reizigers een busje gehuurd.

We zijn eerst naar het noorden gereden. Ik heb erg genoten van Bay of Islands, een kustgebied met prachtige stranden, helderblauw/groen water en 150 kleine eilandjes.

Na een aantal spannende overnachtingen in de bossen van Nieuw Zeeland, doorgereden naar de WaitomoCaves (wai=water, tomo=grot), waar ongeveer 300 grotten te vinden zijn. Al raftend door de grotten honderden 'glowworms' gezien. Plakkend tegen de wand zorgen de uitwerpseilen van deze wormen voor een schitterende 'sterrenhemel'.

Erg romantisch, totdat je je bedenkt dat je eigenlijk naar een berg lichtgevende stront zit te kijken.

Ook de Tongariro Crossing, een trektocht door vulkanengebied was absoluut enig pijn lijden (blaren) waard! Het weer was slecht; mist, koud, regen. Maar dat maakte de tocht door 'Mordor (Lord of the Rings) extra mysterieus. De geur van de vulkaan, de keiharde wind, de kou, de mist, de stomende kraters waaraan je je handen kon warmen (voorzichtig). Dit alles maakte de trektocht tot een waar avontuur.

Na het Noordereiland de ferry genomen naar het Zuidereiland.

Omdat je al lopend het meest mee krijgt van de omgeving, de Abel Tasman Coastal Track gelopen. Een niet al te zware tocht langs prachtige baaien met witte stranden en steile rotskusten. Ondanks een aantal blaren, koude nachten in de tent en duizenden sandfly's heb ik heel erg genoten, 'back to nature'. Dolfijnen en vele jonge zeehondjes maakten de tocht extra spectaculair.

Vervolgens wilde ik de Keplertrack graag doen. Een vierdaagse trektocht door de bergen en fjorden in het westen van Nieuw Zeeland. Na wat waarschuwingen wegens slechte weersomstandigheden op pad gegaan. In bezit van een safetybeacon, zodat ik eventueel een Search and Rescueguide op kon bleepen mocht dat nodig zijn, genoeg voedsel mocht ik ingesneeuwd raken en voldoende warme kleding. Op plekken lag meer dan een halve meter sneeuw. De omstandigheden maakten de tocht zeer avontuurlijk. Een hele belevenis. 's Avonds in de hut een vuurtje gemaakt en erg moe maar zeer voldaan mijn slaapzak ingekropen. De laatste dag was minstens zo mooi, maar veel minder spectaculair. Langs riviertjes, door bossen en valleien het einde van de tocht bereikt.

De laatste weken heb ik doorgebracht aan de oostkust. De vele zeeleeuwen die ik totaal onverwacht tegenkwam op het strand van Surat Bay deden mijn hart zo nu en dan wel wat harder slaan! De meeste lagen lekker te luieren op het strand of waren aan het spelen met elkaar. Hoe lomp ze er ook uitzien, ze zijn best snel! En boos kijken en grommen kunnen ze ook, zeker als je ze per ongeluk wakker maakt..Maar eigenlijk waren ze vooral heel schattig. De jongen die met elkaar speelden, de zeeleeuw die een heel stuk met me mee zwom, om zo nu en dan al proestend even boven te komen om te kijken of ik er nog wel was.

En de penguins in Curio Bay. Een voor een doken zo op het uit water om al waggelend een plek te zoeken om uit te rusten. Net als de zeehondjes in Kaikoura, schitterend deze dieren in het wild te zien.

Inmiddels ben ik weer in Australië, het land van de immense lege vlaktes, aboriginals, gouden stranden, rode woestijnen en levendige steden. Back down under!

Gr. Frouwkje

Tweede editie Night of Brass was een feest!

De tweede editie van Night of Brass is alweer achter de rug en ook dit jaar kunnen we terugkijken op een groot succes.

De avond werd in stijl geopend door Bernlef uit Noordbergum. Bernlef had als thema gekozen voor filmmuziek. Als tweede band mochten we zelf optreden. We hadden dit jaar gekozen voor Nederlandstalige muziek. Het optreden van André Hazes was een groot succes en ook K3 kwam nog op bezoek. Kollum trad na ons op. Deze band was verdeeld in twee kampen. De brave band werd regelmatig onderbroken door een dweilorkest of door een optreden van een militaire kapel. Uiteindelijk kwam de gehele band samen in feestmuziek. De Tike moest de titel van vorig jaar verdedigen. Gehuld in monnikenkledij kwam de band op, ondersteund door een koor van monniken. Dit optreden eindigde in een onverwachte stripact van twee nonnen. Oudwoude sloot de avond feestelijk af met verschillende stijlen dansmuziek.

Hierna volgde de prijsuitreiking. De Tike ging ook dit jaar met de beker(s) naar huis!

We willen iedereen bedanken voor de komst naar de Fokkema's Pleats en we hopen jullie volgend jaar weer te zien!





- It Ljeppershiem.

Yn July 1989 waard Jan Jente Koster de bêste fierljepper fan Kollumerlân. It hie der in protte fan dat er gjin fierljepperij op it Ljeppershiem komme soe. De akkomodaasje foldie net mear oan de easken fan de Fryske Ljeppersboun. Mar mei-elkoar wie men drok dwaande west om it Ljeppershiem út te djipjen. Der waard sels in rommeltsjemarkt foar hâlden.

It like der earst ek noch op dat Jan Jente net springe koe fanwege in blessure, mar hy sprong dochs en mei 14.22 waard hy Kampioen fan Kollumerlân en krige er de wikselbeker út hannen fan Gooi Steenstra. Gooi koe net meidwaan omdat er mei syn eagen siet. Ybele Hietkamp, ek al ris kampioen fan Kollumerlân west, koe it dit jier net droech hâlde! Al yn 1969 koe men nei in earste fierljepwedstriid yn Westergeast. Doedestiids noch oer de Alde Swemmer, by it gemaaltsje. De organisaasje wie yn hannen fan it Algemien Belang Westergeast. Sa roun 1971 hinne koe de ljepperij nei it nije Ljeppershiem, yn it earstoan mei 2 skânsen en nei 1981 mei 3 skânsen. De bekinde Gerard Vlieger sprong fuort dêrnei in nij Frysk record!

Yn 1983 kaam de organisaasje mei yn hannen fan de Fierljep Vereniging Westergeest.

- Eelke Meinderts (1732 – 1810). Eelke Meinerts wie skoalmaster yn



Westergeast en letter boer yn Kollum. Fanwege syn kennis fan it âld-Frysk stie er yn heech oansjen by Willem van Haren en syn frou Cecilia Johanna van Heemstra, Hy kaam ek in protte by dizzen minsken thús, op “de Vogelenzang” yn Feankleaster.

Eelke Meinerts hat in protte skreaun, meast yn it Nederlânsk.

It wurd gjin hege poëzij neamd mar mei syn feardige pinne hat hy moai en goed te lêzen wurk efter litten: „*Blydschips betjoeginge von syn Troglofte Heegheid Willem de Vijfte, prins fen Oranje, inz. by gelegentheid dat syn Heegheid to Liouwirt yn helle wirde is, dy 24 fen Julius 1773, met bijvoeging van den 2e druk van een ander gedicht: Folle geluk in Welkomst-winsk von heer Trogloftige Heegheden Willem de Vijfte,*

syn Wif in Bern; op herre oorkomst yn dizelne Hoof- in Heegsted op den 28 fen Rispsmoanne 1777; It libben fen Aagtjen IJsbrandts of dy Frieske Boerinne, 1779, 4e dr. in 1861 door Waling Dijkstra. In Nederl. dichtmaat schreef hij: De vernederde en verhoogde Jozef, 2 dld., Dokk. 1773”.

It is net foar neat dat d'r in strjitte yn Westergeast nei him neamd is. Begjin jierren '70 ha ik bygeande foto makke fan in hûs by de Keuningsbrêge -It stiet d'r trouwens net mear, no stiet d'r in moai hûs fan de famylje Schotanus.

De strjitnamme is rjochtsboven nog te lêzen. Op dizze foto stiet Pietje Bosgraaf, de suster fan Freak Bosgraaf. Hja slagge yn 'e simmer fan 1927 foar har eksamen Nuttige Hantwurken. 'Juffrou Piet' Bosgraaf kaam op 22 septimber 1984 yn Kollum te ferstjerren doe 't hja 91 jier âld wie .

- reaksjes.

Yn de lêste Foestrumer ha ik frege om ynformaasje oer ûnderdûkers yn de Bukten, efter Hania. Ik krige in reaksje fan fan Joop Schotanus: “*In mijn boekje "ien fan Lieuwkjes tsien" vermeld ik de Hania -bulten in verband met mijn oudste broers Sjirk en Siep. Ik denk dat er een zes tot acht personen waren. Ik bracht eten naar de Hania boerderij en dat werd in de kruiwagen naar de jongens toe gereden door de boer. Ze sliepen op stro en hadden last van ratten. Ze hebben het er maar een opaar nachten uitgehouden. Ze bleven liever elders met meestal een groter risico”.* Ek op de fraach oer de hûskes by it Mounehiem, by it Langlân, ha'k in reaksje krigen. Ik bin hiel bliid mei dizze reaksjes en kin dêrmei wer in stikje fierder mei ûndersykjes oer it ferline fan Westergeast.

Ybele Steenstra ysteenstra@versatel.nl